

Intervju med biblioteksveteranen ASTRID JANSSON, Storgatan 22, Töreboda

Astrid började sköta IOGT:s studiecirkelbibliotek 1930. De enda bibliotek som fanns i Töreboda på den tiden var just studiecirkelbibliotek, något som även kyrkan och ABF hade. IOGT:s bibliotek startade 1914. Det var en liten lokal där det fanns en bokhylla. Utlåning en gång i veckan. Landstings- och kommunala bidrag gav ca 200 kr att köpa böcker för.

Vad fanns det då för böcker på den tiden?

Astrid kommer inte ihåg några titlar, men de populära skönlitterära författarna fanns och även en del facklitteratur och reseskildringar. Biblioteket var öppet för alla och man lånade gratis.

1916 gick Astrid med i godtemplarlogen Walkyrian. Föräldrarna var medlemmar. Astrid hade hjälp av biblioteksstyrelse med en del arbete, men skötte bokinköpen själv. 1945 bildades folk- och skolbiblioteket som senare blev kommunbibliotek. Kyrkans, ABF:s och IOGT:s bibliotek sammanfördes i en skölbyggnad. IOGT:s bibliotek bildade stommen med drygt tusen band. 1952 blev det kommunbibliotek. De olika biblioteken var inte integrerade utan hade olika färg på bokkorten och redovisade sin verksamhet var för sig. 1970-71 flyttade biblioteket till nuvarande lokaler.

Barn- och ungdomsavdelning fanns redan tidigt i IOGT:s bibliotek. Böckerna fördes endast in i en förvärvskatalog, så biblioteksarbetet tog inte mycket tid. Lånetid troligen 14 dagar. Köpte böcker oftast genom bokhandeln. Genom landstingsanslaget fick man beställa önskade böcker.

1952 blev Astrid anställd av kommunen efter att ha genomgått deltidsanställdas bibliotekskurs i Göteborg och flera korrespondenskurser och hospiterat i Skara. 1976 slutade hon vid kommunbiblioteket och var då 67 år.

Hon läste mycket som barn. Idag läser hon också mycket, gärna biografier. Astrid har också jobbat med kulturdagar, bokutställning och tipstävlingar.

Hon har varit sjuk de sista veckorna och kunde inte gå på logens årsmöte. Därför vet hon inte säkert om hon blev omvald till sekreterare för 55:e året.

Astrid berättar att barnböcker och blommor varit hennes stora intressen. Hon är utbildad barnträdgårdslärarinna och har jobbat fem år som sådan. Hon har också haft sagostunder på biblioteket. Vidare har hon varit ungdomsledare inom IOGT i 35 år. Ett annat stort intresse är handarbete.

En ~~mor~~bror till Astrids mor startade IOGT-logen i Töreboda 1893. Han lånade ut många av sina egna böcker. Flera av dem kunde vi titta på i hennes bokhylla vid vårt besök.

Intervjun är gjord den 15/2 1985 av Anders Brydevall

Carin Andersson

Östen Hedin