

423
Tjörn 1984-09-20

VETERANINTERVJU

Namn: Sven-Erik Gustavsson

Ålder: 57 år

Yrke: Lantbrukare

Hemort: Sibräcka, Tjörn

Sven-Erik har ett jordbruk i sjunde generationen på samma gård. Hans far var en drivande kraft inom arbetarrörelsen, som har funnits i 60 år på Tjörn. Fadern kämpade för småjordbrukare och lantarbetare utan jord som hade det besvärligt. Fadern var också pingstvän och kombinationen av det och arbetarrörelsen ansågs mycket olämpligt på Tjörn som religiöst behärskades av den konservativa Charta-anismen.

Eftersom familjen var religiös började Sven-Erik läsa religiösa tidskrifter i hemmet. Det fanns inga andra tidningar. De första böckerna lånade han på Billströmska folkhögskolan vid 13 års ålder. Bl a läste han Remarque "På västfronten intet nytt" vilket gjorde honom till pacifist för livet. Rektorns fru blev arg att man låtit den unga pojken läsa en sån bok för hon ville själv styra vad ungdomarna skulle läsa. Det fanns inte så många barn och ungdomsböcker. Det handlade om scouter, hemvärn och andra krigsromantisera- berättelser. Det var rektorn som köpte in böckerna till folkhögskolans bibliotek och han var en försvarsvänlig högerman men ändå folkbildare.

Sven-Erik engagerade sig i SSU's studiecirkelbibliotek i Skärhamn. Där träffades man för att studera tillsammans bl a föreningskunskap och mötesteknik för att kunna agera politiskt. Sen gick SSU's bibliotek samman med biblioteket på Billströmska folkhögskolan. Det fanns inga bidrag för bokinköp förutom en liten summa från ABF så hela bokbeståndet byggde på frivilliga gåvor. När man privat köpt och läst en bok skänkte man den till biblioteket. Ibland ordnades lotterier för att samla ihop pengar till böcker. Kommunala bidrag kom först till biblioteksverksamheten efter stor-kommunreformen 1951, och det rörde sig endast om små summor för bokinköp. Bibliotekarien fick arbeta ideelt och så mycket pengar

till att betala lokalkostnader fanns inte heller. Vid storkommunreformen utsågs Billströmska folkhögskolan till kommunbibliotek. Det tillsattes en biblioteksstyrelse där Sven-Erik var med. Styrelsen bestod av sju personer, de sk bibliotekarierna som egentligen var folkskolelärare och en präst som ideelt arbetade som bibliotekarier några timmar i veckan på filialbiblioteken. Styrelsen stod för bokinköpen och respektive person föreslog det han själv var intresserad av. Ibland blev det heta diskussioner ex vägrade prästen köpa in "Tänk om jag gifte mig med prästen", när någon föreslog den boken. Böcker köptes mestadels från Bibliotekstjänst, och det var huvudsakligen skönlitteratur.

En bokbuss från Dixönska huvudbiblioteket i Göteborg kom regelbundet men kontakten med HB var ej så god och Tjörnstyrelsen blev missnöjd med servicen eftersom HB skickade böcker man redan hade. Dispyter uppstod och Sven-Erik fick bl a att han som bara var bonde inte skulle syssla med biblioteksfrågor. Men Sven-Erik lät sig inte hejdas utan försökte förverkliga sina många biblioteksidéer bl a tänkte han åka omkring med en arbetarbarack och låna ut böcker. Sen posten och affären slog igen i de mest utpräglade glesbygdsområdena ville Sven-Erik åtminstone att biblioteksfilialen skulle fungera som mötesplats.

Detta var bara en kort sammanfattning av vad som framgick vid intervjun. För den intresserade hänvisas till bandinspelningen som är på mer än en timme och där också Sven-Eriks fru, som har arbetat som bibliotekarie, kommer till tals.

*Intervjun utförd av Karin Asplund och Eva Thanner
elever på BHS h.t. 1984. Inspelningen ägde rum i
Sven-Erik Gustavssons bostad i Sibräcka.*